



From the desk of the archivist.

-1-

Achtergronden van de Herinnerings-Jacht over de Leusderheide met militairen op woensdag, 27 november.

De rit wordt gehouden te herinnering aan de eerste officiële jacht van de (K)NJV, op 27 november 1919 op de terreinen van Landgoed Den Treek, De Vlasakkers en De Leusderheide.

=====

Op 29 april 1919 werd in de Sociëteit "Concordia" in Amersfoort de "Nederlandsche Jachtvereniging" opgericht. (Koninklijk in 1924)

Tijdens deze oprichtingsvergadering waren "20 heeren aanwezig" en er werd medegedeeld dat "51 heeren zich bereid verklaard hadden tot het lidmaatschap toe te treden".

De Ritmeester W.J. van Hoytema werd tot Voorzitter benoemd. Ritmeester Jhr. J.W. Godin de Beaufort werd benoemd tot jagermeester. De meute bestond uit 7 honden, die

ondergebracht werden in de afzonderingsstal van het Veterinaire Hospitaal te Amersfoort.

Het oprichtingsverslag der (K)NJV, zoals opgeschreven door W.A.M. Westerouwen van Meeteren, mede-oprichter en Secretaris der Vereeniging gepubliceerd in JACHT-EN

KENNELNIEUWS van mei 1929, vermeldt:

"Eigenaardig is, dat de eerste uitgeschreven jacht wegens vorst moest worden uitgesteld tot 27 november, op welken dag de kleine meute van 7 honden leiding moest geven aan een veld van ca. 150 personen. Van alle deelen des lands waren amazones en ruiters overgekomen om dit festijn mede te maken. De Minister van Oorlog, werd vertegenwoordigd door Lt. Kolonel E.F. Insinger, van den Generalen Staf; niet minder dan 3 generaals reden mede, n.l. Generaal Majoor Benteyn, Inspecteur der Cavalerie, Gen. Majoor van der Hoog, Inspecteur der Artillerie, en Gen. Majoor van der Hegge Zijnen, Ct. der IVe Divisie."

De jachtrit werd opgeluisterd door een militaire kapel en besloten met een Jachtdiner in de Rijschool.

Bron.

Jacht- en Kennelnieuws, mei 1929.

=====



-2-

Tevens wordt met deze rit herdacht dat in augustus 1940, de honden van de KNJV werden afgeschoten om te voorkomen dat de Duitse bezetter met de meute der KNJV zou gaan jagen.

=====

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in augustus 1939, braken er moeilijke tijden voor de "Koninklijke" aan. In 1937 volgde lt. G.L. Kolff de teruggetreden Master jhr. H. Radermacher Schorer op. Het Nederlandse leger mobiliseerde en de paarden werden gevorderd om dienst te doen langs de Vaderlandse grenzen. In het najaar van 1939 werden vanwege de oorlogsdreiging geen jachten meer gereden en werd de meute overgebracht naar de theeschenkerij "Meyendell" te Wassenaar. Master G.L. Kolff, woonachtig op het Landgoed "Nimmerdor" bij Amersfoort, werd tijdelijk gedetacheerd in het garnizoen Den Haag. In maart 1940 lukte het weer een beperkt aantal keren de meute uit te brengen en de meute keerde weer terug naar de kennels bij de Leusderheide.

Na het uitbreken van de oorlog werden de jachten uiteraard stilgelegd. In een schrijven van augustus 1940 deelde het bestuur de leden mee dat het genoodzaakt was het organiseren van slipjachten voorlopig te staken. De paarden konden niet meer worden vervoerd en het voer voor de honden werd zodanig gerantsoeneerd dat de honden niet langer in jachtconditie konden worden gehouden.

Het Bestuur meldde de leden in augustus 1940.

"Nadrukkelijk zij er op gewezen dat Uw Bestuur geenszins de bedoeling heeft de Vereeniging op te heffen; er is slechts besloten de werkzaamheden te beëindigen totdat de algemeene toestand hier te lande overzichtelijker geworden is en de mogelijkheden tot het uitschrijven van slipjachten opnieuw in overweging kan worden genomen. De jaarlijkse contributie zal worden teruggebracht tot f 2,50 teneinde hieruit de uitgaven voor de kennels te bestrijden en het hondenfonds te versterken."

Direct na de capitulatie van het Nederlandse leger vatten de Duitse officieren het plan op om achter de honden van de KNJV te gaan jagen. Master Kolff werd hiervoor benaderd, doch door in augustus 1940 de honden op de Leusderheide af te maken, maakte hij dit de bezetter onmogelijk.

Baronesse Van Heerdt-Kolff schreef in haar jachtboek:

"In Augustus 1940 volgde de tijdelijke ontbinding van de K.N.J.V. De oude honden worden afgemaakt, een aantal jongere werden bij enige particulieren, die zich hiervoor welwillend opgaven, ondergebracht. Moge eenmaal later de K.N.J.V. nogmaals tot bloei en voorspoed geraken. Dit is de vurige wensch van alle leden jachtliefhebbers."

Weinigen vermoedden toen dat het tot 1949 zou duren dat Z.K.H Prins Bernard, samen met Mr. Jos. Gilissen, de KNJV zou doen herleven en de basis zou leggen voor de bloeiende Vereeniging die dit jaar het honderdjarig bestaan viert.

-3-



Bronnen.

Jachtboeken van Baronesse Van Heerdt-Kolff,

Gesprekken met mevrouw Ch. Kolff-Enger.

Gesprekken met mevrouw A. Gilissen-Van Heek.

Documenten en verslagen van het KNJV-Bestuur 1938-1949.